

Ik veerde op toen ik hoorde dat het eerdere LEVEN! Magazine een nieuwe vorm krijgt, en na een sabbatical als UTRG weer herrijst, als een feniks uit haar as. Wat geweldig dat dit magazine, blad en netwerkplatform een tweede leven krijgt! Ik heb een geschiedenis met de voorganger van UTRG, sommige van de lezers zullen het zich misschien herinneren. De eerste 1,5 jaar dat het bestond mocht ik als hoofdredacteur veel bijdragen aan de inhoud en afwisseling van het blad.

Handen omhoog wie ook weleens opnieuw is begonnen! Ik, zei de gek. Sterker nog, het opnieuw beginnen is een soort motto voor mij geworden. Waar ik nu kom, verspreid ik deze boodschap ook actief. Het is nooit te laat voor een tweede leven, of een derde, of een vierde ... als het zo uitkomt. Ik geloof sterk in het heruitvinden van de mens. En ik denk dat het een onderschatte kwaliteit is, om een nieuwe start te maken.

Kijk, het is feitelijk heel simpel: je hebt maar 1 leven (ik geloof niet in reïncarnatie ...). En het is aan jou als persoon zelf, om hier het maximale uit te halen. Hóe je dat doet, is aan jou. En het kan zijn, als je veel interesses hebt, veel van het leven wilt genieten, dat je je leven invult door meerdere 'carrières'.

Zelf heb ik eerst 5 jaar verschillende banen en opdrachten gedaan waar ik mijn studie Italiaans kon gebruiken. Daarna maakte ik een keuze: ik was uitontwikkeld met Italiaans, en switchte naar communicatie. Na een korte omscholing met een hbo-cursus in marketing-communicatie, startte ik als communicatiemedewerker. Daarna groeide ik door naar meer senior rollen in de communicatie. En eerlijk is eerlijk, dit vak is een grote liefde van mij gebleken. Ook omdat het zo afwisselend is van zichzelf: events, pr, interviews, tekstschrijven, social media: er is zoveel leuk!

Inmiddels ben ik, na een paar jaar als side-business een conceptstore te hebben (mede) gerund, aan mijn derde 'leven' begonnen: die van coach en trainer voor veelzijdige professionals. Deze groep noem ik multipotentials, een term die al sinds de jaren 70 bestaat maar gek genoeg nooit breed bekend is geworden in Nederland. Als multipotential ben je iemand met veel interesses en passies, veel talenten ook. En je wilt er iets mee, je zoekt ontwikkeling, afwisseling, uitdaging. Dat maakt

Het is
nooit te laat
voor een tweede leven,
of een derde ...

dat je soms kiest voor een tweede of derde leven. En ik sluit een vierde niet uit!

Afgelopen week sprak ik iemand die net ontdekt heeft dat ze een switch wil maken richting interieur; ontwerp, functionele en esthetische inrichting van ruimtes. Dat doet ze haar hele leven al in haar privéleven, naast haar carrière in de communicatie. Zo gaaf dat zij deze onderbelichte talenten nu in de spotlight gaat zetten, met recht een tweede leven!

Ik kan dus ook niet wachten om de nieuwe UTRG door te lezen, en al het nieuws te ontdekken dat er is ontstaan; de nieuwe mensen, initiatieven, mooie nieuwe plekken die ons 'stadsie' rijk is! Blader je mee?

Catelijne Gerlag

Coach/trainer voor multipotentials

Catelijne Gerlag woont met haar man en zoons van 8 en 11 in Vleuterweide. Ze studeerde in Utrecht, woonde ooit in hartje binnenstad en geniet nu van de ruimte en het groen in Leidsche Rijn, Vleuten en Haarzuilens.